

GODS WOORD: RIJKDOM EN KRACHT

Deel 1. Wat doet Gods Woord met ons?

Tiny Pouwels

Als christenen gaan wij van dag tot dag om met Gods Woord. Misschien kunnen wij er nog meer rijkdom en kracht uit putten dan wij al doen. Tiny Pouwels geeft in deze serie enkele suggesties. Redactie

Onze God is een God van relatie. Hij laat iets van zich horen in menselijke taal. Hij spreekt tot ons in en door zijn Woord, dat we kunnen lezen in de Bijbel. We mogen het rustig overwegen, ons erdoor laten aanspreken, laten raken, en er voeding en nieuw leven uit ontvangen.

Het werkt iets uit

Gods Woord is levend en krachtig. Het heeft een positieve uitwerking in je leven. Lezen in de Schrift werkt iets uit in je leven. Daar mag je in geloven, op vertrouwen. Gods Woord is betrouwbaar.

Ik wil niet zeggen dat ieder woord in de Schrift voor mij dezelfde waarde heeft. Mensen hebben onder leiding van de H. Geest hun ervaring met God aan het papier toevertrouwd. Er is dus in elke Schrifttekst ook iets van subjectieve menselijke ervaring, en dan nog uit een heel andere tijd en cultuur. Ik mag daar rekening mee houden terwijl ik de Bijbel lees en ik mag bidden dat de H. Geest me helpt Gods Woord voor mij persoonlijk in deze tijd te verstaan. Natuurlijk is het ook wijs om samen met andere gelovigen uit te wisselen over Gods Woord.

God ontdekken

Als wij verlangen God beter te leren kennen, dan is het nodig dat we ook zijn Woord lezen, om de liefde en het hart van God te ontdekken. In Jeremia 31,3 zegt God: 'Mijn liefde voor u duurt eeuwig'. Wat een houvast in deze veranderlijke wereld! In Matteüs 24,35 lezen

we: 'Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden gaan niet voorbij'.

Persoonlijk ben ik blij met Gods Woord en lees ik er graag in, zo maar door de dag, wanneer ik wat tijd heb, of in mijn stille tijd. Op momenten dat ik wat onrustig ben, of 's nachts als ik niet zo goed slaap, lees ik biddend een of meerdere psalmen. Gods Woord geeft troost, vrede, nieuw leven, inzicht, moed... en nog veel meer.

Rijtje

Laat ik eens een aantal dingen op een rijtje zetten die Gods Woord met ons doet:

- Gods Woord brengt verborgen dingen aan het licht;
- Gods Woord wijst de weg;
- Gods Woord vormt ons;
- Gods Woord zuivert ons;
- Gods Woord maakt ons vrij;
- Gods Woord geneest;
- Gods Woord zegt wie we werkelijk zijn;
- Gods Woord geeft leven;
- Gods Woord is een zwaard in de strijd.

Ik wil al deze werkingen van Gods Woord in de volgende afleveringen van deze serie kort toelichten.

Tenzij anders vermeld, zijn Bijbelcitataten in deze serie ontleend aan de Willibrordvertaling van 1995

#

Uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde, 2008-5

[Alle delen van deze serie staan hier](#) als 0373 op www.stucom.nl.

Ze zijn in 2013 in een brochure uitgegeven door Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing. Ga naar ['contact'](#) om deze te bestellen.

Dit is document a4021 op www.kcv-net.nl