

Vrijdag 12 maart 2021, Pastoraal Congres

DE TALENTEN, MATTEÛS 25, 14-30

Mgr. Jan van Burgsteden sss

In de parabel van de talenten wordt de zorg getekend die de christen moet hebben van de hem toebedeelde gaven waarvan hij rekenschap zal moeten geven bij de wederkomst van Christus.

Bemind door God worden wij geboren. Zijn liefde schenkt ons het leven, geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis: dit is geschapen uit liefde tot liefde voor God en medemensen.

Uit liefde schiept God, onze Schepper, ieder mens met talenten, gaven, die bij hem passen. Deze gaven zijn zorgvuldig door God gekozen om zijn plan van liefde, een wereldmozaïek, te verwezenlijken.

De talenten zijn bedoeld voor de opbouw van de persoon zelf en voor de opbouw van de gehele mensenfamilie volgens Gods plan van liefde.

God schenkt talenten opdat de mens ze ontplooit hier op aarde. God rust de mens hiertoe uit met de vereiste bekwaamheid. Ieder talent is een verantwoordelijkheid.

Als een mens bij zijn overgang van aarde naar hemel voor God verschijnt vraagt Jezus, de Mensenzoon, rekenschap over het beheer van de aan hem toevertrouwde talenten. Ziet Hij dat zijn talenten door die mens zijn ontplooid en verdubbeld, ingezet voor de liefde tot God en medemensen, dan prijst Hij hem: "Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart gij trouw, over veel zal Ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw Heer".

De vreugde van de Heer binnen gaan.

Deze mens heeft vruchten voorgebracht die blijvend zijn.

Zijn leven is een leven van Liefde.

De liefde vergaat nooit.

Geleefde liefde vermeerdert de liefde. Elke daad van liefde is zelf brandstof om het vuur van de liefde aan te wakkeren, die brandend te houden.

De mens heeft waar gemaakt wat Jezus zei: "Vuur ben Ik op aarde komen brengen en hoe verlang Ik dat het reeds oplaait".

Jezus haalt hem binnen in zijn vreugde, in zijn heerlijkheid, in de woning van Zijn Vader, waar alleen de liefde leeft.

Wij kijken vaak naar de Handelingen van de Apostelen: “Zij legden zich ernstig toe op de leer van de apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en het gebed” (Handel. 2,42).

Het lijkt mij dat wij hier naar de vruchten kijken van het leven van de eerste gelovigen. Misschien moeten we dieper kijken, naar de wortels van het leven en het sap.

Bovenstaande inleiding is op video te zien en ook zijn inleiding van de avond tevoren, over de voetwassing. Voor alle teksten, video's en achtergrondinformatie van het Pastoraal Congres *Als God ONS renoveert*, 11-13 maart 2021:

zie www.pastoraalcongres.nl en www.kcv-net.nl/meer/a/archief/pc