

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

EEN TROUWE DIENAAR IN GODS KONINKRIJK

GELIJKENIS VAN DE TALENTEN

Matteüs 25 ¹⁹ Een hele tijd later kwam de heer van die dienaars terug en hield afrekening met hen. ²⁰ Die vijf talenten gekregen had, trad naar voren en bood nog vijf talenten aan met de woorden: Heer, vijf talenten hebt gij mij toevertrouwd; ziehier, vijf talenten heb ik erbij verdiend. ²¹ Zijn meester sprak tot hem: Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw heer. ²² Nu trad die van de twee talenten naar voren en zei: Heer, twee talenten hebt gij mij toevertrouwd; ziehier, twee talenten heb ik erbij verdiend. ²³ Zijn meester sprak tot hem: Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw heer. ²⁴ Tenslotte trad ook die het ene talent had gekregen naar voren en zei: Heer, ik heb ervaren dat gij een hard mens zijt, die oogst waar gij niet gezaaid hebt en binnenhaalt waar gij niet hebt uitgestrooid. ²⁵ Daarom was ik bang en ben uw talent in de grond gaan verbergen. Hier hebt ge uw eigendom terug. ²⁶ Maar zijn meester gaf hem ten antwoord: Slechte en luie knecht, je wist dus dat ik oogst waar ik niet gezaaid heb en binnenhaal waar ik niet heb uitgestrooid? ²⁷ Daarom had je mijn geld bij de bankiers moeten uitzetten, dan zou ik bij mijn komst mijn bezit met rente teruggekregen hebben. ²⁸ Neemt hem dus dat talent af en geeft het aan wie de tien talenten heeft. ²⁹ Want aan ieder die heeft, zal gegeven worden; maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden zelfs wat hij heeft. ³⁰ En werpt die onnutte knecht buiten in de duisternis; daar zal gewezen zijn en tandengeknars.

7 EIGENSCHAPPEN VAN EEN TROUWE DIENAAR

Een trouwe dienaar...

1. ... kent de wil van zijn Heer
2. ... neemt zijn/haar verantwoordelijkheid
3. ... krijgt de opdrachten van zijn Heer gedaan

Als God je over méér aanstelt, dan ...

4. ... deel je in Gods overvloed
5. ... communiceer & handel je liefdevol
6. ... leef je in gemeenschap

Een heilige...

7. ... wordt hier elke dag beter in

DE WIL VAN DE VADER KENNEN

EIGENSCHAP I (TROUWE DIENAAR)

DE WIL VAN GOD KENNEN HET RIJK DER HEMELEN

- “Niet ieder die tot Mij zegt: ‘Heer, Heer!’ zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is.” (Matteüs 7,21)
- “En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag.” (Johannes 6,39)
- “Gij zijt mijn vrienden, als gij doet wat Ik u gebied. Ik noem u geen slaven meer, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar u heb Ik vrienden genoemd, want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord.” (Johannes 15,14-15)
- “Maar zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid: dan zal dat alles u erbij gegeven worden.” (Matteüs 6,33)
- “Wees dus niet dom, maar begrijp wat de wil van de Heer is.” (Efesiërs 5,17)

WAARSCHUWING

Top 3 ergste dingen die je kunt doen:

1. Doen alsof je de wil van de Vader niet kúnt kennen.
Dat is de poort naar de hemel dicht doen.
2. Doen alsof de wil van de Vader ondoenlijk is.
Dat zou bruut zijn van God.
3. Doen alsof de wil van de Vader klein en nietszeggend is.
Let's see...

DE GROOTSHEID VAN GODS WIL

NEDERLANDSE MINDSET

- Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg
- Stapje voor stapje
- Wie voor een dubbeltje geboren is...
- Je hoofd niet boven het maaiveld uitsteken
- Probeer het maar
- Etc...

BIJBELSE MINDSET

- Wees het licht der wereld
- Wees het zout der aarde
- Ga naar de uiteinden der aarde
- Maak alle volken tot Mijn leerlingen
- Neem je kruis op
- Wees het
- Etc...

If your dream doesn't scare you, it is probably too small

DE WIL VAN DE VADER *ZIEN*

- De wil van de Vader is direct verbonden met Zijn koninkrijk. Hoe **ziet** Zijn koninkrijk eruit?
- Het is belangrijk om de wil van de Vader te **visualiseren**.
“Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen, met een **nieuwe visie**. Dan zijt ge in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, wat zeer goed is en volmaakt.” Romeinen 12,2
- Het is belangrijk om de wil van de Vader te beschouwen op drie terreinen:
 - Wat is Gods wil voor jezelf,
 - Wat is Gods wil voor je sociale omgeving,
 - Wat is Gods wil voor de Kerk?

JE CENTRUM KIEZEN

Centrum	Identiteit	Beslissingen	Kijk op het leven	Kracht
Geld	Financiële situatie bepaalt gevoel van eigenwaarde.	Laat je leiden door financieel voordeel.	Goed en kwaad in termen van geld. Is instabiel	Beperkt tot wat je je financieel kunt veroorloven.
Werk	Je beroep. Alleen op je werk ben je in je kracht.	Beslissingen op basis van carrière perspectief	Beroepsdeformatie en schakelt werk gelijk aan leven.	Bepaald door werk, bedrijf, baas of wie leiden onder je werk.
Bezit	Naam, status en bezit.	Beschermen of vergroten van bezit of beter kunnen laten zien van bezit.	Hiërarchisch op basis van economisch succes of status	Beperkt door wat bijdraagt aan meer bezit of status
Genot	Verdoofd. Kortstondig geluk.	Wat het leukste is.	Oordeel o.b.v. wat er voor jou te halen is.	Minimaal
Vriend- schap	Wat anderen van je vinden.	Wat anderen van je vinden.	Je kijkt door een sociale lens.	Zo grillig als de mening van anderen.
De Kerk	Kerkelijke activiteiten en respect van gezag.	Wat anderen vinden dat de kerk leert.	Mensen van binnen- en buiten de kerk.	Ontlenen aan wat je doet in de kerk.

JE CENTRUM KIEZEN

Centrum	Identiteit	Beslissingen	Kijk op het leven	Kracht
Koninkrijk van God	<ul style="list-style-type: none">• Identiteit is gelijk aan je roeping.• Onafhankelijk van veranderende omstandigheden.• Bereid om bij te leren• Dit stabiele centrum helpt je om veranderingen te zien als een opwindend avontuur.	<ul style="list-style-type: none">• Maatstaf voor beslissingen.• Kompas waar naartoe en hoe.• Beslissingen zijn gebaseerd op universele waarheid.• Niet op basis van omstandigheden, maar gelden voor korte- en lange termijn.• Sterk ontwikkeld geweten.	<ul style="list-style-type: none">• Oordeel is met de ogen van God kijken.• Anders dan anderen.• Fundamenteel.• Bepaald door welke bijdrage je kunt leveren in het koninkrijk van God.• Je probeert anderen te dienen en te vormen.• Alles is een mogelijkheid om te leren.	<ul style="list-style-type: none">• Kracht wordt alleen beperkt door gebrek aan inzicht over het koninkrijk van God.• Vrij, zelfbewust & proactief.• Jezus als leraar en voorbeeld• Gods Geest



GEBED

**“HEER, TOON MIJ UW KONINKRIJK EN
LEER MIJ UW WIL KENNEN.”**

OPDRACHT



Lees teksten over het koninkrijk van God

Bijvoorbeeld: Ps 24,10; Jes 52,7; Jes 33,22; Zach 14,9;
Mt 4,17; Mt 5,10; Mt 5,19; Mt 6,9-10; Mt 6,33;
Mt 7,21; Mt 16,19; Mt 19,14; Mc 1,15; Luc 12,32;
Luc 10,9; Joh 3,3-5; I Kor 6,9-10; I Kro 29,11;
Ef 2,19-20; Kol 1,13-14; I Tim 1,17; 2 Pe 1,10-11; Op
20,6;



Ga daarna met elkaar in gesprek over deze vragen:

Hoe ziet volgens jou het koninkrijk van God eruit?

**JE VERANT-
WOORDELIJKHEID
NEMEN**

EIGENSCHAP 2 (TROUWE DIENAAR)



VERANTWOORDELIJKHEID

= Responsable

= Able to Respond

= In staat zijn om te antwoorden

2 STIMULUS-RESPONSE MODELLEN



Zelfbewustzijn vergroot je door je te spiegelen aan Jezus

Geweten laat je vormen door de leer van de Kerk

Verbeeldingskracht trainen met onderscheiding der geesten (verlangen of verleiding?)

Vrije wil is verminkt door de zonde, daarom vergeving (sacramenten) vragen.

Dit is de ultieme kwetsbaarheid!

PROACTIEF

Keuzevrijheid

Zelfbewustzijn

Geweten

Verbeeldingskracht

Vrije wil

Dit betekent alle muren die je ter bescherming van jezelf hebt opgetrokken afbreken. Je niet schamen. Eerlijk zijn. Geen smoesjes verzinnen. Lef hebben. Moedig zijn.

Jezelf ontharnassen.

**IN MIJN
ZWAKHEID
BEN IK STERK**

2 Korintiërs 12,10

Ik verzeker jullie: ieder die tot die berg **zegt**: “Verhef je en stort in zee!”, en **geen twijfel** heeft in zijn hart, maar erop **vertrouwt** dat het zal gebeuren wat hij zegt, hem zal het ten deel vallen.
(Marcus 11,23)

**IN MIJN
ZWAKHEID
BEN IK STERK**

2 Korintiërs 12,10

LET OP JE TAALGEBRUIK

GEHARNAST/DETERMINISME

- “Zo ben ik nu eenmaal.”
- “Zo doe ik dat altijd.”
- “Het is niet anders.”
- “Dan moet het maar...”
- “We kunnen er alleen voor bidden.”
- “Vind je het goed als...?” (vragen)

ONTHARNAST/VRIJHEID

- “Ik zal eens kijken of er alternatieven zijn.”
- “Ik kan het ook anders aanpakken.”
- “Ik kies ervoor om...”
- “Ik geef de voorkeur aan...”
- “Ik bid ervoor.”
- “Ik stel voor om...” (stellen)

Deze woorden/zinnen ‘verraden’ je twijfel:

Woorden als *eigenlijk*, *misschien*, *een beetje*, *in principe*, *zeg maar*, zwakken je boodschap of standpunt af.

Gebruik geen verkleinwoorden: *klusje*, *halfuurtje*.

Gebruik geen bescheiden inleiding, zoals: “*Misschien een domme vraag, maar...*”

Zeg geen sorry als je niets verkeerd hebt gedaan.



GEBED

**“HEER, LEER MIJ MIJN
VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN EN
ER NAAR TE HANDELEN EN SPREKEN.”**

OPDRACHT



Bedenk welke harnassen je voor jezelf hebt opgetrokken.



Ga daarna met God in gebed:

Vraag de Heer deze harnassen van je weg te nemen.

Vraag de Heer de ruimte die daardoor ontstaat op te vullen met Zijn liefde.

DINGEN GEDAAN KRIJGEN

EIGENSCHAP 3 (TROUWE DIENAAR)

Drie tips van Paulus & Prediker:

- Stel prioriteiten
- Denk vooruit
- Vereenvoudig je leven

“Je betaalt niet met je geld,
maar met je tijd.”

PREDIKER 10,10

Als je een botte bijl niet slijpt moet je te veel kracht zetten. Met wijsheid heb je meer kans van slagen.

	Urgent	Niet urgent
Belangrijk	I Doen	II Plannen
Niet belangrijk	III Delegeren	IV Deleten

PRIORITEITEN STELLEN

MINDSET VOOR BURN-OUT

PRIORITEITEN STELLEN

Urgent

Niet urgent

Belangrijk

I Voorkomen

**II Plannen, Doen
& Delegeren**

Niet belangrijk

III Deleten

IV Deleten

I	Crisis, Conflicten, Noodsituaties, Rampen, Deadlines, etc..
II	Vorbereiden, Leren, Visie ontwikkelen, Relaties, Plezier, etc....
III	Alle nieuwtjes, Eer strijken, Modegrillen, etc...
IV	Afleiding, Luiere, Ontwijkend gedrag, etc...

**CIRKEL VAN
INDIRECTE
INVLOED**
&
**CIRKEL VAN
DIRECTE INVLOED**
&
**CIRKEL VAN
BETROKKENHEID**



3 SOORTEN DELEGEREN

Afschuiver	Controlfreak	Rentmeester
<ul style="list-style-type: none">• Delegeert alleen wat hij/zij zelf niet kan.• Maakt niet uit hoe of wat.• Wacht af tot het klaar is.• Maakt hem/haar niet uit of het lukt.	<ul style="list-style-type: none">• Delegeert alleen wat hij/zij zelf kan.• Bepaalt niet alleen wat, maar ook hoe.• Zit de ander dicht op de huid.• Wordt boos als het niet lukt.	<ul style="list-style-type: none">• Delegeert waar de ander van groeit.• Bepaalt het wat, niet het hoe.• Houdt warm contact en biedt vrijblijvend hulp. Blijft zelf verantwoordelijk voor het resultaat.• Als het lukt laat hij/zij de ander shinen, als het niet lukt steekt hij/zij hand in eigen boezem.



GEBED

**“HEER, MAAK MIJN PRIORITEITEN
GELIJK AAN UW PRIORITEITEN.”**

KOFFIEPAUZE

WE ZIEN ELKAAR HIER WEER OM 10:31

DELEN IN GODS OVERVLOED

EIGENSCHAP 4 (OVER MEER AANGESTELD)



**TWEE RUZIËNDE
HANDELAREN**

LEVEN IN OVERVLOED

“De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en te vernietigen; Ik ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten en wel in overvloed.” (Johannes 10,10)

IEMAND DIE NIET ZO LEEFT

- Competitief (ik win, jij verliest)
- Afgunst (wat jij hebt, heb ik dus niet)
- Ziet de ander als concurrent
- Wil het beste voor zichzelf
- Geeft zich gewonnen
- “Als ik het niet doe, doet niemand het”
- Compromis ($1 + 1 = 2$)

IEMAND DIE WEL ZO LEEFT

- Gericht op win/win
- Er is meer dan genoeg voor iedereen
- Ziet de ander als joint venture
- Wil het beste voor alle betrokken partijen
- Accepteert dat geen deal ook een optie is
- “Er is altijd iemand te vinden”
- Synergie ($1 + 1 \geq 3$)

Elke keer als Jezus ‘in de val gelokt’ wordt, komt Hij eruit omdat Hij een mentaliteit van overvloed heeft.



GEBED

“HEER, LEER MIJ TE LEVEN IN UW
OVERVLOED.”

OPDRACHT

- Ga in groepjes van 3 en bespreek deze casus:
- Jan en Ella hebben twee kinderen. Ze hebben afgesproken om met elkaar op vakantie te gaan naar een meer waar de kinderen heerlijk kunnen spelen en Jan lekker kan vissen. Maar dan wordt de moeder van Ella ernstig ziek. De zus van Ella zorgt voor haar moeder, omdat zij geen baan heeft en Ella wel. Maar Ella wil niet haar zus alleen voor de zorg voor haar moeder moet opdraaien en wil dus de vakantie afzeggen om voor haar moeder te zorgen.
- Bedenk en bespreek een win-win oplossing voor dit probleem. Dus géén compromis, en niet dat of Jan, of Ella gelijk krijgt.

**LIEFDEVOL
COMMUNICEREN
EN HANDELEN**

EIGENSCHAP 5 (OVER MEER AANGESTELD)

GEBED VAN FRANCISCUS VAN ASSISI

1. Heer, maak mij tot instrument van uw vrede:
2. laat mij liefde brengen waar haat is,
3. **eenheid** waar mensen verdeeld zijn,
4. **vergiffenis** aan mensen die zwak zijn,
5. laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
6. geloof aan wie twijfelt;
7. laat mij licht brengen waar het duister is
8. en vreugde waar mensen bedroefd zijn.
9. Heer, help mij
10. **niet zozeer om zelf** gelukkig te zijn als om anderen gelukkig te maken;
11. niet zozeer om zelf begrepen te worden als om **anderen te begrijpen**;
12. niet zozeer om zelf getroost te worden als om anderen te troosten;
13. niet zozeer om bemind te worden als om te beminnen;
14. want als ik geef, zal mij gegeven worden,
15. als ik vergeef, zal mij vergeven worden,
16. als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.

DE EMOTIONELE BANKREKENING

- Franciscus bidt: “Heer, laat mij de emotionele bankrekening van anderen spekken.”
- Graadmeter van vertrouwen
- Stortingen op de emotionele bankrekening van de ander:
 - De ander begrijpen
 - Tip: Ga net zo lang door tot de ander verzucht: “he he, nu begrijp je mij”.
 - Op de details letten
 - Tip: pas op met kwetsende uitspraken, hoe grappig soms ook.
 - Beloftes nakomen
 - Tip: doe geen beloftes die je niet na kunt of wilt komen
 - Verwachtingen duidelijk maken
 - Tip: laat iedereen zijn/haar verwachtingen zélf uitspreken
 - Integriteit tonen: werkelijkheid en jouw woorden komen overeen.
 - Tip: neem het op voor mensen die niet aanwezig zijn.
 - Je oprecht verontschuldigen voor een opname
 - Tip: benoem de opname

WAAROM IS DIT MOEILIK?

- We luisteren altijd autobiografisch.
- Vier vormen van autobiografisch luisteren:
 - Oordelen: We zijn het ergens mee eens of niet
 - Onderzoeken: We stellen vragen vanuit eigen referentiekader
 - Adviseren: We geven raad op grond van eigen ervaringen
 - Interpretieren: We proberen gedrag te verklaren gebaseerd op eigen motieven

ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE = EERST BEGRIJPEN, DAN BEGREPEN WORDEN



GEBED

GEBED VAN FRANCISCUS

GEBED VAN FRANCISCUS VAN ASSISI

1. Heer, maak mij tot instrument van uw vrede:
2. laat mij liefde brengen waar haat is,
3. **eenheid** waar mensen verdeeld zijn,
4. **vergiffenis** aan mensen die zwak zijn,
5. laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
6. geloof aan wie twijfelt;
7. laat mij licht brengen waar het duister is
8. en vreugde waar mensen bedroefd zijn.
9. Heer, help mij
10. **niet zozeer om zelf** gelukkig te zijn als om anderen gelukkig te maken;
11. niet zozeer om zelf begrepen te worden als om **anderen te begrijpen**;
12. niet zozeer om zelf getroost te worden als om anderen te troosten;
13. niet zozeer om bemind te worden als om te beminnen;
14. want als ik geef, zal mij gegeven worden,
15. als ik vergeef, zal mij vergeven worden,
16. als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.

OPDRACHT



Ga in gesprek over een heikel thema

Probeer niets anders dan de ander te begrijpen.

Draai daarna de rollen om.

GEMEENSCHAPS- LEVEN

EIGENSCHAP 6 (OVER MEER AANGESTELD)



LEVEN IN GEMEENSCHAP

Gemeenschapsleven begint bij
synergie

NEGATIEVE SYNERGIE

- Je laten meeslepen met andermans emoties
- Rivaliteit en conflicten
- Jezelf indekken
- Opbiechten van ándermans zonden
- Vliegen afvangen
- Focus op bijbedoelingen
- Manipulatie
- Gelijkheidsdenken
- Bijscholing

POSITIEVE SYNERGIE

- We zijn allemaal anders, wat een zegen!
- Een negatieve reactie van een ander, schuilt een positieve waarde achter. Misschien wel jouw blinde vlek!
- Vier elkaars expertise.
- We zijn allemaal **ongelijk**. Kijk hoe Jezus 12 totaal verschillende apostelen uitkoos.
- De natuur is synergie (vruchtbaar)



GEBED

**“HEER, HERSCHEP MIJN HART NAAR
EEN HART VOL LIEFDE EN
VERTROUWEN.”**

**STEEDS BETER
WORDEN**

EIGENSCHAP 7 (HEILIGE)

VRAGEN

Zie de video van Frank Jansons, waarop hij 12 maart 2021 deze onderrichting gaf,
op www.pastoraalcongres.nl

Daar staan ook contactgegevens en de video's en teksten van de andere inleidingen
van dit congres *Als God ONS renoveert*