

Helmond, 18 November 2016
PERSBERICHT

HET ONZEVADER UITGELEGD

De Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV) heeft een nieuw boekje gepubliceerd: *Het onzevader uitgelegd*. Aanleiding voor deze publicatie is de nieuwe tekst van het onzevader, die vanaf het begin van de advent 2016 in de rooms-katholieke liturgie in Nederland en Vlaanderen gebruikt wordt. Volgens de KCV is deze tekstwijziging een goede aanleiding tot bezinning op de betekenis van de woorden van het onzevader. Dit nieuwe boekje is daarbij een hulp en kan zowel individueel als in groepsverband gebruikt worden.

Het onzevader uitgelegd is samengesteld uit artikelen die werden geschreven door de in 2015 overleden franciscaan Jan van Beeck. Hij beschrijft vanuit de Griekse grondteksten de inhoud van het onzevader, een gebed dat Jezus aan zijn leerlingen leerde in antwoord op hun vraag: *Heer, leer ons bidden*. Van Beeck laat zien dat Jezus daarop zijn leerlingen niet leert een tekst op te zeggen, maar een manier van bidden bijbrengt.

De rode draad in de zeven beden van het onzevader komt tot uitdrukking in de samenvatting die Jan van Beeck ofm geeft: 'De eerste drie gaan over het positieve: we vragen dat de Vader zijn Naam heiligt door zijn wil te doen geschieden, zodat zijn Koninkrijk gevestigd wordt op aarde zoals in de hemel. De middelste bede gaat over datgene wat we nodig hebben om te kunnen leven en om het werk te kunnen doen dat God ons te doen geeft. De laatste drie beden gaan over het negatieve: schuld, beproeving en de slechte.'

De auteur eindigt zijn boekje met: 'Het onzevader begint met de woorden Onze Vader en eindigt met de slechte. Daarmee is meteen de spanning getekend waarin wij als leerlingen van Christus leven: geboeid door de Vader en beproefd door de slechte. Door het onzevader dagelijks te bidden maken we steeds opnieuw een keuze voor de Vader.'

De oorspronkelijke artikelen waaruit dit boekje is samengesteld zijn eerder gepubliceerd in het tijdschrift *Bouwen aan de Nieuwe Aarde* en staan als 0416 op www.stucom.nl.

Titel: *Het onze vader uitgelegd*

Auteur: Jan van Beeck ofm

Aantal bladzijden: 40

Prijs: € 3,50 plus portokosten (vanaf 10 exemplaren geen portokosten)

Besteladres: KCV-dienstencentrum,
info@kcv-net.nl,
tel. 0492-554644, Prins Karelstraat 100,
5701VM Helmond



PS

Meer over Jan van Beeck: www.kcv-net.nl/bouwen-aan-de-nieuwe-aarde/schrijvers/jan-van-beeck

De KCV geeft voor de **advent** ook een boekje uit met meditatie bij de dagelijkse Bijbellezingen: *Het Woord onder Ons*. Zie www.kcv-net.nl/meer/gebed-en-bijbel/het-woord-onder-ons