

VIER B's VAN CHARISMATISCHE VERNIEUWING

Maria Rombouts

Volgens de Vlaamse missionaris Frans de Ridder zijn mensen van de charismatische vernieuwing blijde mensen, biddende mensen, Bijbelse mensen en bij elkaar horende mensen. Maria Rombouts schreef bij elk van deze vier B's een overdenking voor de gebedsgroepen in haar regio.

Deel 1: *Blijde mensen*

Het valt buitenstaanders vaak op dat wij zulke blijmoedige mensen zijn. Het is ons aan te zien, of anders *moet* het aan ons te zien zijn. Ik kijk vaak op zondag naar de H. Mis op de tv en als ik de kerkgangers dan de kerk zie verlaten met ernstige, strakke gezichten denk ik wel eens: hebben jullie nou écht iets gevierd? Is de Eucharistie voor jullie geen reden tot blijdschap?

Waar komt dan ónze blijdschap vandaan? Het is onze relatie met God! De band die wij hebben met God als Vader, vriend en minnaar. Door dit alles heen werkt de liefde en kracht van de Heilige Geest. De Geest, die zijn vrucht in ons bewerkt, zoals het in Galaten 5,22-23 beschreven staat: 'Maar de vrucht van de Geest

is liefde, *vreugde* en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing'. Die blijdschap komt voort uit het besef een kind van God te zijn en uit de dankbaarheid door Hem aangeraakt te zijn. Die blijdschap is het gevolg van het zeker weten dat er een eeuwigheid van liefde, vrede en geluk op ons ligt te wachten.

Met lied 30 uit *Zing een nieuw lied* zingen we: 'Dit is de dag die de Heer ons geeft. Weest daarom blij en zingt verheugd'.

Vraag: Waar komt *jouw* blijdschap vandaan?

Deel 2: *biddende mensen*

Als charismatische mensen weten we dat gebed de ondergrond is van heel ons doen en laten. Niet voor niets houden wij elke dag graag onze 'stille tijd'. Wij openen ons hart voor de Heer in liefde. Wij houden een samenspraak met Hem en vragen: 'Heer, wat kan ik vandaag voor U doen? Waar doe ik U een plezier mee?' En de Heer vraagt op zijn beurt aan ons: 'Wat kan Ik voor je doen?'

We beginnen met een dank- en lofprijzing die overgaat in de stilte van de aanbidding. En dan volgt onze voorbede: vragen en smeken. Maar laat het niet daarbij. Bedánk Hem bij je voorbeden ook voor álles, ook de minder prettige dingen. Zeg Hem hoeveel je van Hem houdt, wat je bezighoudt, waar je vreugde aan beleeft, wat je die dag gaat doen. Zeg Hem waar je plezier aan beleeft, maar ook waar je een hekel aan hebt. Vertel Hem *alles*, Hij is je

vriend, je grote broer! En dat alles is bidden, een samenspraak met je Geliefde.

Zeg vaak dat je van Hem houdt. Natuurlijk weet Hij dat allang, maar wij mensen willen dat ook steeds weer horen zeggen door onze dierbaren. Daar krijgen we nooit genoeg van! Ook al weten ook wij in ons hart dat het zo is. Zo is het ook met God; Hij hoort het ons graag zeggen.

Je kunt het ook zingen met lied 191 uit *Zing een nieuw lied*: 'Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel'.

Vragen

- 1: Hou je iedere dag stille tijd?
- 2: Bid je door de dag wel eens 'schietsgebedjes'?

Deel 3: *Bijbelse mensen*

Het Woord van God is een van de stevigste pilaren waarop ons geloof steunt. Als je stille tijd houdt, kun je een van de Schriftlezingen nemen die op die dag in alle katholieke eucharistievieringen worden gelezen. Dat lezingenrooster zit elk jaar in de adventuitgave van 'Het Woord onder ons'*. En wie een Gerarduskalender heeft kan het ook daarop vinden. Tevens in een katholieke agenda. Door dit Woord zijn wij als katholieken over de hele wereld met elkaar verbonden.

Geraakt

Zet - als je een stukje uit de Bijbel leest - jouw eigen naam in plaats van de apostelen, de blinde, de kreupele, de melaatse. Dan krijgt Gods Woord een veel diepere persoonlijke dimensie, het grijpt je regelrecht bij je hart!

Het meest wonderlijke van de Bijbel vind ik dat het nú nog, na 2000 jaar, zo actueel blijft. En evenzeer is het verrassend dat wij, na eenzelfde stukje misschien wel vijftig keer

Deel 4: *bij elkaar horende mensen*

Als charismatische mensen ervaren wij een aparte eenheid. Wij zijn bij elkaar als broers en zussen. Wij verheugen ons op gebedsbijeenkomsten, op regionale dagen en op landelijke open dagen. Maar eigenlijk is dat veel te beperkt! Wij mogen ons goed bewust zijn (of worden) dat in zekere zin *alle mensen, niemand uitgezonderd*, onze zussen en broers zijn.

Dán pas treden wij in het voetspoor van Jezus, die naast zijn geliefde leerlingen óók drie jaar lang de apostel Judas Iskariot heeft verdragen en met liefde behandeld, hoewel Hij wist dat deze Hem ging verraden. We kennen allemaal wel iemand die ons niet goed ligt, aan wie we

gelezen te hebben in ons leven, ineens getroffen worden en tot in onze ziel geraakt door een bepaalde zin of een woord. Dat kan ons diep ontroeren en verbazen.

Op zo'n moment is de Heilige Geest in ons aan het werk! Laat Hem dan volop zijn gang gaan. Verdiep je in zo'n regel of woord, lees het opnieuw en weer en nogmaals en probeer te begrijpen wat het zo speciaal maakt voor je eigen leven.

Je kunt er ook over zingen met lied 70 uit Zing een nieuw lied: 'Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad' (Psalm 119,105).

Vragen

- 1: Lees je geregeld in de Bijbel?
- 2: Wat doet dat met jou?

* Besteladressen HWO: <https://www.kcv-net.nl/meer/gebed-en-bijbel/het-woord-onder-ons/>

zelfs een hekel hebben. Probeer eens echt vriendelijk en geduldig tegen zo iemand te zijn. Dat zal heel moeilijk worden, maar Jezus heeft ons nu eenmaal geen makkelijk leven beloofd! Wél een behouden aankomst in het hemelrijk als we met Hem verbonden blijven en doen wat Hij graag van ons wil.

Liederen bij dit thema: 269 uit Zing een nieuw lied: 'Samen in de naam van Jezus' en lied 359 'Houd ons tezamen, Heer'.

Vragen

- 1: Zien wij iedereen als onze broer of zus?
- 2: Wat is ons voornemen nu?

Deze vier artikelen van Maria Rombouts stonden in Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2010-1, 2, 3 en 4

Meer over Maria Rombouts: www.kcv-net.nl/bouwen-aan-de-nieuwe-aarde/schrijvers/maria-rombouts. In 2020 is zij op 95-jarige leeftijd overleden.