

## **Genezing door gebed**

Twee mensen die met een rolstoel waren gekomen, liepen zomaar naar voren nadat onder handoplegging voor hun genezing was gebeden. Deze niet alledaagse vermelding in 1-2-1 van 2 juni 1989 riep vragen op. Het stond in een verslag over de 12e nationale open dag van de katholieke Charismatische Vernieuwing, 13 mei vorig jaar te Utrecht. Dr Dario Betancourt, een priester uit New York, had daar gesproken over het heel worden van onze relatie met God, met onze naaste en met onszelf.

De organisatrice van de bijeenkomst, stichting Bouwen aan de Nieuwe Aarde (BANA), heeft contact gezocht en gehouden met die twee mensen. Een van hen schreef in het tijdschrift *Bouwen aan de Nieuwe Aarde* (nr. 4/1989, pag. 7) wat ze had beleefd. Ze leed aan multiple sclerose. Over het moment van genezing schreef ze: "Ik kan het niet precies zeggen, maar toen ongeveer begon ik me heel anders te voelen, vrij; alle spieren die vast, krampachtig en raar hadden gezeten, waren vrij. Van binnen voelde ik me ook anders, vol van iets bijzonders". De volgende dag heeft ze op verzoek van haar pastoor aan het begin van de eucharistieviering de aanwezige parochianen verteld wat haar overkomen was.

De huisarts constateerde met een eenvoudig neurologisch onderzoek dat alles prima was. Afspraken met de GMD konden worden afgezegd: de woning hoefde niet meer aangepast te worden. Nu na 8 maanden kan ze nog steeds goed lopen.

De andere persoon, een oudere vrouw, vertelde dat ze niet goed meer kon lopen door een vernauwing van bloedvaten. Na die plotselinge genezing op 13 mei heeft ze 6 weken goed kunnen lopen. Beide personen hebben verteld dat het gebeuren hun geloof heeft versterkt.

### **Tekens**

Wondere genezingen na gebed zijn tekens van het komende Rijk van God. Voor de

personen die het overkomt moet een goede begeleiding beschikbaar zijn.

In de charismatische Vernieuwing vindt de 'dienst der genezing' normaliter niet plaats in massale bijeenkomsten maar in eucharistievieringen, retraites en weekends. Het is dan een onderdeel van het geestelijk leven. Voor katholieken die actief bij de dienst der genezing betrokken zijn, worden er sinds enige jaren regelmatig conferenties georganiseerd om kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen. Deze conferenties worden georganiseerd door de werkgroep 'Dienst der genezing' van BANA. Ze wil eraan bijdragen dat de dienst der genezing in onze kerk de plaats krijgt die haar toekomt (Inlichtingen: mw T. Pouwels, Tuurkesweg 5, 6006 SG Weert, 04956 - 1979). **II**

**KEES SLIJKERMAN**

Op de komende nationale open dag, op 2 juni a.s. in Utrecht, zal pater E. Tardif uit de Dominicaanse Republiek de spreker zijn. Hoewel dit geen dag van genezing wordt, maar van evangelisatie, roept de komst van pater Tardif toch verwachtingen op. Vele duizenden mensen kwamen naar vorige bijeenkomsten met hem en tal van kleine en grote genezingen hebben toen plaatsgevonden. Een informatiefolder en affiches over de komende nationale dag zijn aan te vragen op het dienstencentrum van BANA, Laagstraat 372, 5654 PR Eindhoven, 040 - 515792.

Een officiële publicatie onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse bisschoppenconferentie.

---

Het verslag van genoemde Nationale Open Dag van de KCV op 2 juni 1990 met pater Emiliano Tardif in Utrecht, staat als [a4096](#) op [www.kcv-net.nl](http://www.kcv-net.nl). Het is geschreven door dr. M. Steemers-van Winkoop, die samen met bisschop R.Ph. Bär o.s.b., namens de Nederlandse bisschoppenconferentie het contact onderhield met de Katholieke Charismatische Vernieuwing (zie blz. 7 van [Verklaring van de Nederlandse bisschoppen over de KCV](#)). [Meer over woorden van kennis](#) en [gaven van genezingen](#).