

'Bonifatius' missionaire vuur is een voorbeeld'

In 716, dertienhonderd jaar geleden, zette St.-Bonifatius voet aan wal bij wat nu Wijk bij Duurstede is. Dat jubileum wordt groot gevierd.

Pascal Beukers

Het West-Europese christendom heeft veel te danken aan de in 754 nabij Dokkum vermoorde Bonifatius. De 'Apostel van de Duitsers', of de architect van het christelijke West-Europa, zoals hij ook wel wordt genoemd, missioneerde in Neder-

land en Duitsland. Hij bekeerde velen, stichtte bisdommen en een abdij, bouwde kerken en organiseerde synoden. Minder bekend is dat Bonifatius 1300 jaar geleden vanuit Engeland voor eerst voet aan Europese wal zette in Dorestad, het huidige Wijk bij Duurstede. De stad viert daarom een Bonifatiusjaar, met als hoogtepunt de Bonifatius-Dorestadag op 28 mei. In de Grote Kerk is er om 15.00 uur een herdenkingsbijeenkomst, een presentatie van het boek *Bonifatius in Dorestad*, en aansluitend de onthulling van het Bonifatiusmonument. Onder meer de hulpbisschop van Utrecht, mgr. Hoogen-

boom, dominee Plaisier van de Protestantse Kerk in Nederland, de Utrechtse Commissaris van de Koning en de burgemeesters van Wijk bij Duurstede en Fulda (waar Bonifatius is begraven) zullen aanwezig zijn.

Hervormingen

Volgens Kees Slijkerman, de voorzitter van het comité Bonifatius-Dorestad dat de festiviteiten organiseert, is het hoog tijd de aandacht voor de achttiende-eeuwse missionaris aan te wakkeren vanwege zijn betekenis voor de Kerk in en de evangelisatie van Midden-Nederland. "Bonifatius heeft voor de opbouw van de christelijke Kerk in Nederland een grote rol gespeeld. Hij kreeg van de toenmalige paus mandaten voor kerkhervormingen. Als aartsbisschop van Mainz, na het overlijden van Willibrord in 741, kreeg hij ook de zorg voor diens missiegebied toegewezen. Zijn bemoeienissen hebben ertoe bijgedragen dat de Kerk van Utrecht zich onafhankelijk kon opstellen van die van Keulen, dat groot en machtig was. Door Bonifatius konden Utrecht en Dorestad zich zelfstandig ontwikkelen."

'Vrolijke katholieke setting'

Volgens Slijkerman zou het mooi zijn als Wijk bij Duurstede een Bonifatius-traditie kan opbouwen zoals Dokkum die kent. "Er komt zaterdag een boek uit over de verbinding tussen Bonifatius en Dorestad en er wordt een monument onthuld ter ere van Bonifatius, dat herinnert aan zijn aankomst hier in 716." Bij het Bonifatiusjaar en de festiviteiten zijn katholieken, protestanten en niet-gelovigen betrokken.

'Eenheid en vrede'

Mgr. Hoogenboom spreekt zaterdag over de betekenis van Bonifatius voor het Europa van nu. Hij zal dit met name doen vanuit zijn ervaringen als lid van COMECE, de Commissie van Bisschoppen van de Europese Gemeenschap, waarin bisschoppen van de 28 lidstaten van de EU zitten. "COMECE verstaat haar oorsprong en opdracht mede in verband met de wil tot het stichten van eenheid en vrede in Europa, dat de grondleggers van de Europese Gemeenschap na de Tweede Wereldoorlog begeesterde. Maar de banden tussen de katholieke Kerk en Europa zijn natuurlijk zeer veel ouder. Sinds zijn marteldood in 754 is er in West-Europa veel gezegd en geschreven over de erfenis van Bonifatius. Hij heeft veel bijgedragen aan eenheidscheppende organisatorische structuren onder het gezag van de bisschop van Rome. Aldus heeft hij zowel in godsdienstig als in politiek opzicht veel bijgedragen aan de eenheid op het Europese continent in een tijdsgewricht waarin de 'Europese Unie' nog niet bestond. Het 1200e herdenkingsjaar van Bonifatius' marteldood (in 1954) heeft een nieuwe impuls gegeven aan het voortgaande gesprek over de betekenis van Bonifatius' leven en werken voor het christendom en de eenwording van West-Europa. Het toetreden van Midden- en Oost-Europese staten tot de Europese Unie en de toegenomen eurosceptis maakt opnieuw de vraag actueel wat Bonifatius' erfenis is en wat deze betekent voor het Europese project aan het begin van de 21e eeuw." (PB)

Volgens hem is de geloofsbeleving die Bonifatius doorgaf in onder meer zijn brieven terug te vinden in zowel "zwaar protestants-christelijke hoek als in een vrolijke katholieke setting. Voor de Reformatie waren er nog niet de verschillen en de hokjes zoals we die nu kennen. Het geestelijk leven van de eerste duizend jaar christendom geeft een bijzonder aspect aan de viering van het Bonifatiusjaar. Wat dat betreft, maken protestanten met de aandacht voor Bonifatius een inhaalslag."

'Christelijke wortels'

Aandacht voor Bonifatius

"maakt ons bewust van de christelijke wortels van onze cultuur", zegt Slijkerman. "En dat de aanwezigheid van het geloof en de Kerk niet vanzelfsprekend is. Als je terugkijkt, was er hier een periode waarin nog nooit iemand over Christus gehoord had. Missionarissen als Bonifatius brachten het geloof. Die pioniers hebben we opnieuw nodig, om de Kerk en het geloof te brengen in milieus en generaties die nog nooit van Christus hebben gehoord. Bonifatius' missionaire vuur is een voorbeeld voor ons." +

Info: www.dorestadonthuld.nl

716, BONIFATIUS IN DORESTAD
Grote Kerk - Wijk bij Duurstede

15.00 uur **28 mei**

**ZANG
DRAMA
SPREKERS**

Wat heeft Bonifatius voor Nederland en Europa betekend?

Gratis toegang | 16.00 uur onthulling monument

COMITÉ BONIFATIUS-DORESTAD-1300-JAAR
www.dorestadonthuld.nl/bonifatius.html

Beeld: dorestadonthuld.nl

Agenda

Mariahulde/samenzang

Delft, za 28 mei

Mariahulde (inclusief lichtprocessie) met samenzang en koorzang, o.l.v. Petra Veenswijk. Voorganger is pastor Verbakel. Aanvang 15.00 uur in de Maria van Jesse-kerk (Burgwal 20). Entree vrij, deurcollecte.

Info: www.rkdelft.nl/mariavanjessekerk

Processie & openluchtmissie

Elshout, zo 29 mei

Mariaprocessie vanuit de kerk (Kerk-

straat 37), aanvang 13.00 uur. Aansluitende de openluchtmissie in het Kapelpark (Kapelstraat). Na afloop koffie en thee.

Info: (0416) 37 22 15,
www.wonderbaremoeder.nl

Inzegening klokkentoren

Brielle, za 4 jun

Mgr. van den Hende, bisschop van Rotterdam, zegent om 10.30 uur de recent gerestaureerde klokkentoren bij het heiligdom van de HH. Martelaren van Gorcum (De Rik 5) in, voorafgaand aan de H. Mis van 11.00 uur. Daarna ont-

moeting en een eenvoudige lunch. Pater van Ulden spreekt over het belang en de geschiedenis van de klokken.

Info/opgave: (010) 281 51 71,
f.wout@bisdomrotterdam.nl

Charismatische retraite

Tegelen, ma 6 t/m za 12 jun

Charismatische retraite waarin Eucharistie en aanbidding centraal staan o.l.v. pater Nuyens w.p. en Bernadette Reefman o.c.d.s. in Priorij Nazareth (Van Wevelickhovenstraat 1).

Info/opgave: (077) 374 42 86,
bethanie@emmausconsult.nl

'Barmhartigheid verandert de wereld'

Nijmegen, do 9 jun

Lezing 'Barmhartigheid verandert de wereld' aan de hand van de brief van paus Franciscus *Misericordiae vultus* door Mirjam Spruit, medewerkster van het Centrum voor Parochiespiritualiteit. Aanvang 13.30 uur in Klooster Brakkenstein (Heijendaalseweg 300).

Info: (024) 355 80 29,
parochiespiritualiteit.org

H. Mis met ziekenzegen

Den Haag, zo 12 jun

H. Mis met biechtgelegenheid, zieken-